

Pippijn II van Herstal

Hofmeier van Austrasië

Karolingische historici schreven over de snelgroeiende macht van Pippijn van Herstal in het Frankische Rijk en zijn heroïsche daden op het slagveld. Was dit de historische werkelijkheid of maakten loyale kroniekschrijvers zich schuldig aan het verkondigen van *fake facts*? Zeker is wel dat Pippijn vaak in het Belgische Maasgebied verbleef en slag leverde in de Slag bij Dorestad.

Machtige hoffunctionaris

Pippijn trad als hofmeier van Austrasië¹ in de voetsporen van zijn grootvader. Hofmeiers stonden aanvankelijk aan het hoofd van de huishouding van het hof van de koning. In de zevende en achtste eeuw kregen hofmeiers ook steeds meer politieke macht. Na de moord op koning Childerik II in 675, steden er verschillende

fractiestegen elkaar om de macht. In 687 maakte Pippijn een einde aan de onrust, toen hij met zijn krijgers zijn tegenstanders versloeg en daarna kon gaan heersen over het Frankische Rijk.

De opkomst van Pippijn is onder meer overgeleverd in de *Jaarboeken van Metz*. De auteurs stelden deze annalen op ten dienste van de Karolingische vorsten, de nazaten van Pippijn. Zij deden hun best om deze hofmeier goed uit de verf te laten komen. In de vroege middeleeuwen zetten de autoriteiten de waarheid ook al geregeld naar hun hand.



Strijd in het noorden

Pippijn invloed in Austrasië was aanzienlijk. Dat hij daar als soeverein leider heerste, was in hoge mate het gevolg van huwelijkspolitiek. Zijn bezittingen werden fors uitgebreid. Pippijn liet ook zijn oog vallen op noordelijker streken, het gebied van de Rijndelta waar hij in conflict kwam met de Friese koning Radbod. Om na te gaan hoe de strijd tussen hen verliep, moeten we ons, bij gebrek aan Fries annalen, op pro-Frankische bronnen verlaten. Daarin staat Radbod beschreven als een opstandige vazal die de streek rond de monding van de Rijn en het rivierengebied bezet hield. Daar moest Pippijn een einde aan maken en kort voor 690 won hij de Slag bij Dorestad en onderwierp hij de Friese koning aan de betaling van tribuut.

Het gebied bleef na de Slag bij Dorestad nog jarenlang een onrustig gebied waar Friezen en Franken elkaar bestreden. De strijd laaide nog eens op na de dood van Pippijn in 714.

¹ Austrasië (oostelijk land) was het noordoostelijk deel van het Merovingische koninkrijk, en besloeg het oosten van het huidige Frankrijk, het westen van Duitsland, België ten oosten van de Schelde en delen van Nederland.